



Vocal Basecamp

ZIN mail



Heel veel inspiratie om je uit een herfstdip te houden

Afgelopen weken hebben we naast alle ellendige, liefdeloze en mensonterende televisiebeelden ook mooie, grappige, inspirerende en (daardoor ook vaak) confronterende dingen gezien en deze willen we graag met jou delen. Heb je hier geen zin in, sleep deze mail dan direct door naar je prullenbak. En als je er wel zin in hebt, heb je genoeg te zien en te luisteren om deze regenachtige zondag mee te vullen.

Heel regelmatig sturen mensen muziek, films, documentaires of artikelen op waar zij op "aanslaan" en dat willen delen. Ontzettend leuk want zo zie je van alles wat je anders gemist had. De echte parels (volgens ons) hebben we voor je verzamelt.

En heb je zelf nog verborgen parels, laat het ons vooral weten!

In deze ZinMail:

- * Sing sing sing sing everybody start to sing
- * Inspiratie van buiten naar binnen
- * Inspiratie van binnen naar buiten
- * Terugblik naar alles wat alweer geweest is

We hopen je snel weer te zien of van je te horen!

Jasper & Sasja



Sing, sing, sing, sing. Everybody start to sing

Vocal Playground loopt als een trein met het Jazzy& (Blue)Grazzy thema. De uitvoeringen hiervan zijn op 3 & 4 februari, kaartverkoop is nog niet gestart maar wil je het niet missen zet de data dan alvast in je agenda. Een van de swingende nummers die we

gaan doen is Something in the water van Pokey LaFarge. Een ontdekking voor velen van ons. En laat hij op dit moment een tour doen waar hij ons landje ook aandoet met 4 optredens. Er zijn nog kaarten te krijgen. [Klik hier](#) voor speeldata.

Wat er nog meer te zien is op 3 & 4 februari is het langverwachte en gedroomde Bohemian Rhapsody. In 2019 zijn we met een speciaal projectkoor begonnen aan dit gewaagde muziekstuk. En nu, maken we het eindelijk af en zal het voorafgaand aan de optredens van Vocal Playground uitgevoerd worden.

En dan het idealistische project 'Message from Nobody'. Morgen worden de audities gehouden en gaan we ons voorbereiden op een wervelende periode, waarin koor, leadzang, band, schilderijen en videobeelden samensmelten tot èèn boodschap, from Nobody.

Op vrijdagavond 22 december is er een speciale Kerst Vrije Klankenavond in de studio in Oudkarspel. Tijdens deze avond zing je mantra's, niet alleen maar met z'n allen. Met Jasper op piano en contrabas en Sasja als leidend voorwerp hopen we op een bijzonder begin van de feestdagen.

Meer informatie vind je via [deze link](#).

Van buiten naar binnen

De muzikwereld staat niet stil en nieuw talent, of inmiddels al officieel artiest stormt via de speakers onze huiskamer binnen.

Zo ook Morpheus, of Martijn. Een van oorsprong Brabantse jongen die ontzettende mooie, persoonlijke liedjes maakt. Met zijn stem krijgt hij (bijna) alle mensen stil terwijl hij afgelopen vrijdag in het voorprogramma van Kovacs stond. Volgens het festival Grasnepolsky raakt Morpheus met niet veel meer dan piano en een stem als ahornsiroop alle luisteraars. En wij zijn het hiermee helemaal eens. Luisteren? [Klik op deze link](#). Een leuk weetje is dat deze clip in èèn keer live is opgenomen.

En hierbij [onze eigen opname](#) van afgelopen vrijdag.



Afgelopen week kregen we het VPRO programma On Stage aangeraden. Met in de hoofdrol de Koerdische muzikante Naaz. Zij nodigde gasten uit die zij bewondert en wat ons betreft niet onterecht. De vraag is niet of je van Midden Oosterse muziek houdt maar of je hun boodschap hoort. Jonge mensen die muziek maken zoals het bedoeld is, vrij en ego-loos.

Terugkijken kan via [deze link](#).

Ook keken wij het 'Het uur van de wolf' terug met Bertolf als middelpunt. Een jonge Bluegrass muzikant die al op zijn 14e prijzen won, en inmiddels veel eigen albums heeft gemaakt. Al van kinds af aan heeft hij een lijstje van muzikanten uit Nashville die hij adoreert en nu heeft hij ze aangeschreven met de vraag of zij samen met hem zijn nummers op willen nemen, en raadt eens, ze zeiden allemaal ja.

Ontzettend leuk om terug te kijken, via [deze link](#).

En als laatste zijn wij naar de film 'Geographies of solitude' geweest. Deze draait in de Nederlandse filmhuizen op dit moment. We twijfelden of we deze film zouden aanraden omdat je er niet persé heel blij van wordt. Het is een film die wat ons betreft wat traag op gang komt, terwijl de vrouw waar het omgaat al 30 jaar in haar eentje op een onbewoond eiland ergens in de Amerikaanse wateren woont. Zij heeft haar levenswerk gemaakt van het administreren van de dieren die leven en doodgaan op het eiland, èn van het afval dat aanspoelt op het eiland. En vooral dat laatste is zo bizar en confronterend dat wij gelijk weer extra gemotiveerd werden om onze eigen (plastic) afvalberg drastisch te verminderen. Dus; leuk? Nee, maar wel goed om te zien. [Kijk hier](#) waar je de film kunt bekijken.

[Klik hier](#) voor nog veel meer inspiratie.

(foto Jolanda Cuny)

Van binnen naar buiten

Nu de herfst duidelijk zijn intrede heeft gedaan is onze postzegel-moestuin weer leeg. Tijdens het leeghalen kwamen we nog 2 uit de kluiten gewassen komkommers tegen die de dans zijn ontsprongen. Komend voorjaar gaan we er weer vol voor, en tot die tijd.....

De strijd tegen plastic.... We hebben eindelijk een alternatief voor onze supermarkt-plastics; een booster abonnement bij de plaatselijke boer. Een re-generative boerderij (een mond vol) wat inhoudt dat zij maar eens in de 6 jaar hetzelfde gewas op hetzelfde stuk grond telen. Wisselteelt dus. En dat alles zonder het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, omdat ze de juiste groenten naast elkaar zetten. Iedere week halen wij met ons eigen kratje onze onverpakte groente op voor die week. Vers van eigen land (dus geen lange reis), eten van het seizoen en uit een gezonde bodem. Win-win-win.

Kom je uit de omgeving van Langedijk-Warmenhuizen dan zou dit voor jou ook een oplossing kunnen zijn. [Kijk op deze site](#) voor deze initiatieven bij jou in de buurt.

Daarnaast willen we je graag bekend maken met Boeren en Buren, ofwel 'de Buurderij'. Een landelijk initiatief waarbij je een winkeltje kunt openen met producten die van een producent uit de buurt komen. Het assortiment wisselt regelmatig, van groente tot ginger beer en koffie tot chocopasta. Iedere week bestel je daar wat je nodig hebt en haal je het op een vaste dag op. In ons dorp opent er volgende week een Buurderij waar wij hopelijk vaste klant gaan worden.

[Klik hier](#) voor nog veel meer inspiratie.

Terugblik

Terwijl we nog maar 7 weken geleden begonnen zijn met het nieuwe seizoen is er alweer veel gebeurd.

Zo is er een reeks van 3 Tuinconcerten geweest. Waar zowel het koor, als dirigent en het publiek (hopelijk) leuke middagen heeft gehad.

Het Uitdagingsjaar is met een volle groep van start gegaan en ook de zanglessen worden weer volop gegeven.



Instagram



Website



Facebook